

# NU GÅR DET STÆRKT FOR WALKERS

«HAPPY ROCK» kalder Walkers sin stil – og at damme efter pladesalget er det en præsentationsform, et meget stort publikum kan lide. »Marry Me«, skrevet af sangeren Torben Lendager, der udelukkende synger på scenen, men spiller en del guitar hjemme i sine egne stuer, gik direkte ind på Top 10s 2. plads – og efter et par uger steg den helt op på førstepladsen!

Og så var det endda uheld i held for Walkers. For det var totalt umuligt at opdrive pladen i forretningerne, hele oplaget var revet væk på rekordtid, og der gik et par uger, før pressesmaskiner i Norge fik eksporteret nye oplag til hungrende danske fans.

En dansk gruppe på popularitetslistens førsteplads med sin egen komposition er unægtelig noget af et særsyn – men Walkers er heller ikke nogen almindelig gruppe.

Skal paralleller drages til udenlandske grupper, må de nok ud nævnes som kolleger til Sweet og Middle Of The Road – skønt Walkers faktisk er ældre end dem begge som fænomen, idet de i efterhånden nogle år har været Danmarks eneste regulære idolgruppe.

## Har rejst landet tyndt

Det ses blandt andet af, at de både i 1970 og 1971 – før de fik et pladehit – i VI UNGEs Årets Favoritter blev stemt ind blandt de populæreste grupper, og efter den overvældende succes de sidste måneder må Walkers nok kunne tale at blive indplaceret som en af landets tre populæreste grupper.

– Helt ærligt var det rart med det hit, siger Torben Lendager, – det var en overgang ved at være småt med arbejde for os. Selvfølgelig havde vi flere egentlige job, men mange af dem var til små penge og med en masse transport. Nu håber vi at kunne lave en Jyllands-turné, så vi skal blive derovre i 5-6 dage i stræk, hvor vi før ofte har måttet tage hjem efter en enkelt optræden. Det siger sig selv, at det er hårdt og trættende at rejse 300 kilometer frem og 300 km tilbage for at spille nogle timer – og honoraret spiser mange gange sig selv op i udgifter.

Torben vil i øvrigt gerne slå fast, at han hedder Lendager – ikke Lindager. Det sidste skrives nemlig ofte i artikler og er endda fejlagtigt anført på pladeetiketten.

I et par år har Walkers været en af Danmarks førende kommercielle beatgrupper, men det store gennembrud fik de først, da de gik direkte ind på 2. pladsen af Top 10 – endda med deres egen komposition »Marry Me«. Her fortæller de om, hvordan det er at være feterede beatstjerner i Danmark, hvor idolfieberen stadig trives.

Tekst: Kris

Foto: Jørgen Angel



Torben Lendager – skrev »Marry Me«

## Pigerne følger dem

I dag ærgrer EMI sig gule og grønne. På dette pladeselskab havde man solokontrakt på Walkers, men gruppens to første singleplader solgte kun nogle få tusinde eksemplarer, fordi radioen ikke gjorde noget ud af dem. De kunne sikkert være blevet hits, hvis Jørgen Mylius & Co. havde præsenteret dem nogle gange. Men EMI mente ikke, der var noget at hente, og trætte af at vente sprang Walkers over til Magnet Music, hvor John Friis nu er deres producer.

Her er de helt uventet blevet firmaets største succes på singleplade til dato – efter at andre produktioner, der var ofret flere penge på, er blevet fede fiaskoer.

Walkers har flere nye emner til singleplader i kikkerten, og de får sikkert også lov at lave en LP, fordi den med deres enorme antal fans har alle muligheder for at sælge et stort antal eksemplarer. Desuden kan de glæde sig over, at »Marry Me« er på vej ud til hele det europæiske plademarked. Walkers selv skal snarest til Tyskland, Østrig og Schweiz på turné.

– Vi kommer nok ikke udenom, at vi er en gruppe med fans i den gammeldags forstand, indrømmer Torben Lendager. – Ofte hører vi om piger, der er rejst hundredvis af kilometer for at høre os – og vi får mange små opmærksomheder. Engang kom en pige med en flaske whisky til os. Selvfølgelig er vi også sex-objekter. Men vi har lært at balancere mellem popularitet og oplagte opfordringer til private sexlege efter en koncert, det er meget sjovt i starten, men det kan godt blive for meget af det gode.

Popularitet kan også give sig andre sjove udslag. Jeg husker en episode sidste år, hvor vi skulle spille i en ungdomsklub. Der havde man tilsyneladende studeret VI UNGE flittigt. I hvert fald kommer lederen af klubben, som var en mægtig flink fyr, op til os med en kasse øl og to liter sødmælk. Sødmælken var til mig – og de 30 bajere til de andre!

Det kom sig alt sammen af, at jeg havde løftet et glas mælk på et VI UNGE-billede. Jeg kan skam meget godt lide mælk – men har heller intet imod en pilsner. Jeg er også den eneste synder i Walkers, der tillader sig at ryge – stemmen lider tilsyneladende ikke under det.

## FOKUS PÅ THE WALKERS

Navn: Jan Hansen  
Født: 27. oktober 1949  
Spiller: Bas  
Yndlingsgruppe: Deep Purple  
Yndlingsanger: Roger Daltrey  
Elsker: Hårlak og piger  
Hader: At blive vækket om morgenen  
Sport: Indspille plader

Navn: Torben Lendager  
Født: 23. april 1951  
Spiller: Guitar, vokal  
Yndlingsgruppe: Crosby, Stills  
Nash & Young  
Yndlingsanger: Andy Williams  
Elsker: At læse »Mad«  
Hader: Duften af Pouls hårlak  
Sport: Drikke mælk

Navn: Gert Michelsen  
Født: 9. april 1946  
Spiller: Guitar  
Yndlingsgruppe: Deep Purple  
Yndlingsanger: Neil Young  
Elsker: At sove længe  
Hader: Fotografier  
Sport: Se under »Elsker«

Navn: Poul Døhnhardt  
Født: 6. maj 1947  
Spiller: Trommer  
Yndlingsgruppe: Guess Who  
Yndlingsanger: Erhard Jacobsen  
Elsker: Janne, Lillian, Nette, Joan, Birgit, Kristine og om søndagen Torben  
Hader: Søndage!  
Sport: Drikke bajere